

Kiøreste Efterleverere og Læsere.

Aar 1788 Løverdagen for 6 Søndag efter Paaske kom jeg her til Præstegaarden med 2 tomme Hænder, og Præstegaarden stod paa Fald, det østre Hus, hvortil der var 18 til 20 Styvere, faldt samme Sommer ned, og det vestre Aaret derefter. Rollingshuset og Laden blev opbygget 1795, ikke af Lyst til at bygge, men af Nødvendighed, Loftet var saa maadeligt, at jeg maatte ligge Fiæl paa Bjælkerne for ej at gaa igennem, hvilket ofte hændte mig, ja Bjælkerne selv var saa maadelige, at der var slaaet Haandbaand paa dem ved hver Ende, naar man nu lægger til, at Væggene var ud og ind, Gulvene af de firkantede Mursten, op og ned, Dørene alle med Klinke og Haandfang saa forslidte, at man maatte give et Hop op, inden man kunde komme igennem, saa vil enhver i Tanken se et virkeligt Fæe Hus. Min Formand var Hr. Jacob Arentz Vinther, som var tillige Provst og ingen fattig Mand. - Hvad Aarsagen altsaa kunde være til Præstegaardens usle Tilstand, skal jeg ikke skrive.

Hvad den har kostet mig, og hvad jeg har døjet med at samle Materialer, for at faa Folk til at hjemføre det nødvendige og opføre det nye, samt hvad Paapasselighed, jeg har maattet vise baade Dag og Nat, og tillige hvor ringe jeg levede, som den der havde intet, hverken Ven eller Vens Ven, der vilde raade og understøtte mig, - Det ved ingen.

Alle Præstegaardens Jorder har jeg betalt for at lade udskifte af Fællesskabet, Marken er indhegnet paa nordre Side ved en Grøft, jeg har ladet kaste, den vestre Side ved Dige, den østre har Vejen til Skiel, men den søndre Side er Bakker og Dale og vil ikke blive let at faa opkastet. Marken er lige Nord for Præstegaarden, ikke den halve Del af det, der før Udskiftningen hørte til Præstegaarden, hvorfor jeg og strax lod bryde over et Aars Giøde af Heden, om jeg skulde faa Marken ordentlig inddelt, og den skulde faa 3 Aars Hvile som Indmarken godt kan bruges efter, men Heden eller det opbrudte tager jeg lidt af hvert Aar, og kan ikke tage et helt Aars Giøde derpaa engang, da det lettelig kan slaa fejl, og altsaa den Sød borte, meget nemt er det nu, og lige saa meget kan der bestilles paa 1 Dag, som før 3 a 4 Dage, da Folkene skulde gaa fra en Ager til en anden, fra Vesten til Nord og s.f.

Agerlandet er meget godt og kan her saas et Aar med et andet:

Byg 7 til 8 Tdr, Rug 12 til 14 Tdr, Havre 20 til 24 Tdr. En skønne Overdrev, og den bedste, der er i Bierby findes ved Præstegaarden, særdeles beqvem til Faardriften, og baade Faar og Lam fyldige og godt i Stand, og dette Dyr er og næsten det impor-

tanteste for enhver Mand, naar man For- og Efteraar kunde bevare dem for at komme mellem Byfaarene, men dette er nu intet at tænke paa, derfor blive de Blanding, om man endog koster en god Væder efter en anden, om man endog nok saa gerne vilde vise sig med en god Race. Det værste hertil Præstegaarden er Engen, som ligger over en Fjerdingsvej herfra, og som jeg ikke har Nytte af for 2 sk, uden 17 til 18 Læs Høe, da paagrænsende græsser den op, uagtet, at jeg har ladet en hel Del af den indhegnet, havde jeg kendt Beliggenheden saa godt som siden, saa burde jeg haft min Andel i Fugleengen, der ligger strax ved Marken, og da havde Præstegaardens Lod været behagelig og beqvem, ja med Tiden blevet en Ejendom for sig selv - men man siger forsent er forspildt - og saa gaar det her- .

Overalt i disse Tider kan man næppe faa Folk til det nødvendige, en Avlskarl og Kudsk kan ikke tilstaas, næppe den første, og hvor skulde man da kunne tænke paa med slige gøre Forbedringer.- Nu Eftermand og Læser, alle disse Bekostninger og Forhandlinger har jeg haft og gjort, og det for en saa ringe Løn, tænk engang, 4 Mark pr. Td Hartkorn har jeg maattet tage til takke med det meste af min Embeds Tid, til nu paa faa Aar jeg har formaaet Sognemændene til at give noget mere, og hvorledes det kan være, at Tiehden her i Sognene har været saa ringe, maa jeg ikke skrive, - hvad den nu er bragt til, og hvad den bliver i Fremtiden vil ses for i denne Bog.